

# Column

## Minder is meer

**I**n het nieuwjaarsnummer van re.Public mocht een tiental verstandige mensen de overheid adviseren over wat zij in 2009 moet doen. Eigenlijk waren het er negen, want er zat ook een astroloog bij, die meldde dat Jupiter in 2009 in Waterman staat, en Saturnus in Maagd. Goede grap (hoop ik). Ex-ambtenaar was ie ook, de astroloog, een mededeling die mij zeer verontrustte. Maar dat terzijde.

Hoe dan ook, ik was onder de indruk van de adviezen, die in belangrijke mate konden worden samengevat onder de noemer 'minder is meer': wees duidelijk naar burgers als je iets niet kunt leveren, stop met de vruchteloze pogingen om het gedrag van mensen te veranderen door Postbus 51-campagnes, maak niet voor elk maatschappelijk probleem een nieuwe wet, om er enkele te noemen. Het meest werd ik geïnspireerd door het advies van bestuurskundige Peter van Hoesel, die pleitte voor eenvoudiger beleid. Ik had me al bijna opgegeven voor zijn 'Partij voor Eenvoud', maar via Google kwam ik erachter dat dit de titel was van zijn pas verschenen boek, en niet de naam van een nieuwe partij. Jammer.

Zijn advies raakte bij mij een gevoelige snaar. Zelf droom ik soms van minder beleid. Ik droom er dan van om mijn gemeente te adviseren eerst haar kerntaken goed te doen, alvorens zich aan allerlei fancy zaken te wijden. Eindelijk eens zorgen voor voldoende fietsenstallingen bij het station, een fatsoenlijk zwembad in de stad, of in de binnenstad strooien bij sneeuwval. In plaats daarvan zie ik raadsleden die willen dat de gemeente leidend wordt in fair trade en een wethouder die graag wil dat we Culturele Hoofdstad van Europa worden. Geen slechte plannen, echt niet, maar wat gaat nou voor? Ik weet zeker dat veel stadsgenoten hetzelfde prioriteitenlijstje hanteren als ik. 'Fair trade', dat doe ik zelf wel. Laat Zutphen maar Culturele hoofdstad worden. Mijn gemeente moet eerst maar eens zorgen voor die fietsenrekken en dat zwembad. Als dat goed geregeld is, praten we verder. Keep dreaming, hoor ik u denken, die cultuurambtenaren gaan heus geen fietsenrekken plaatsen. Inderdaad, het is maar een droom.

**Klaartje Peters (39)** is zelfstandig onderzoeker en publicist