

## BEZETEN VAN LEZEN

### Boeiend boek over acht jaar paars

**K**laartje Peters (1969) studeerde bestuurskunde in Leiden en promoveerde in 1998 aan de Vrije Universiteit. Ze was daarna drie jaar ambtelijk secretaris van de Tweede Kamerfractie van D66. Thans is ze onder andere bijzonder hoogleraar regionaal en lokaal bestuur aan de Universiteit van Maastricht.

In het boek 'Een doodgewoon kabinet' beschrijft ze de periode van 1994 tot 2002, waarin ons land werd geregeerd door de twee kabinetten Kok. Het bijzondere van deze kabinetten was dat er voor het eerst sinds een eeuw geen christelijke partijen deel uitmaakten van de coalitie.

het CDA werd opgevolgd door Elco Brinkman viel het CDA bij de verkiezingen van 1994 terug van 54 naar 34 zetels. Een tot dan toe ongekend verlies. Hans van Mierlo, de toenmalige leider van D66, greep de kans om te streven naar een kabinet van zijn partij met PvdA en VVD. Weliswaar had de PvdA ook verloren, maar het werd wel de grootste partij. De VVD en D66 boekten een grote overwinning. De leiders van de PvdA (Wim Kok) en de VVD (Frits Bolkestein) voelden aanvankelijk niet veel voor zo'n paarse coalitie. Maar, vooral door de communicatief zwak opererende Brinkman werden Kok en Bolkestein haast vanzelf in de paarse richting gedreven. Na een moeizame

stand. De persoonlijke verhoudingen binnen dit kabinet waren heel goed. Klaartje Peters maakt duidelijk waardoor dit kwam. Het tweede paarse kabinet (1998-2002) functioneerde veel minder goed. Vooral het laatste jaar werd een rampjaar. Als gevolg van aanslag op het WTC en de opkomst van Pim Fortuyn raakte Neerland politiek op drift. Melkert en Dijkstal, de lijsttrekkers van PvdA en VVD, konden niet op tegen Pim Fortuyn en na de moord op Pim Fortuyn ging het helemaal bergafwaarts met de paarse partijen. Er kwam een kabinet van CDA, VVD en de partij van Pim Fortuyn. Later bleek dat Balkenende een niet-aanvalspact met Fortuyn had gesloten....



PROFIEL

details op een zeer boeiende manier neer te zetten in dit zeer lezenswaardige boek.

**Klaartje Peters, 'Een doodgewoon kabinet. Acht jaar paars 1994-2002', Uitgeverij Boom, 320 blz.,**

